

uit *Korenbloemen* van Constantijn Huygens

De Dam, die 't Suyderdiep het binnen Y onthiel,
Gaf mij de ydammer naam, dien ik niet langer hiel
Dan tot het Vet gerucht van myn gewilde Kaasen
De Wereld had gevult, en naar myn aas doen raasen:
Sints noemden sy 't Eetdam, daar soo veel eetens groeit;
Maar dat men myner melt soo ver het ebt en vloeit,
Is elders op gevest. Hoor Hollanders! de wielen
Van uw Victorikoets syn uw besielde kielen;
Dat zyn de myne meest. Behoort niet meest de dank
Den Rademaker toe van 's Wagens gladde gang?



Met andere woorden zegt Huygens: Ik, de stad Edam, heette Ydam naar de Ye, totdat de buitenwereld lucht kreeg van alle kaas die hier gemaakt wordt. Sindsdien noemt men mij Eetdam ofwel Edam.

Maar dat mijn naam over de hele wereld zo bekend is, komt door iets anders. Namelijk: door de kielen ofwel schepen die hier gebouwd worden en dienen als de wielen onder de zegekar der Hollanders. En voor het feit dat een wagen zo gladjes loopt moet je vooral de maker van de wielen, de radenmaker, bedanken.

Frouwkje Zwanenburg

Het Roosvenster